

# Jubileumsskrift

## Björkman-Björkenheim släktförening

### 1964-2014

---

Det är 50 år sedan släktföreningen, den 17 maj 1964, hade sitt första släktmöte i Helsingfors tillsammans med den finländska systerföreningen.

Den första styrelsens ledamöter konstituerade sig sålunda:

Ordförande: överste CM Björkman

Sekreterare: fru Anna-Gunn Berggren

Skattemästare: civilingenjör Lars Björkman

Övriga ledamöter: godsägare Jan Björkman och byrådirektör Lars G Björkman

De första planerna att bilda en släktförening framfördes vid en släktlunch på Hotell Appolonia 1961 med ättlingar från slakten Björkman från Värmland. Syftet var att stärka sammanhållningen släktingar emellan. En interimsstyrelse tillsattes omfattande fyra personer, för den svenska grenen överste CM Björkman och kapten Lars G Björkman, för den finländska grenen arkitekt Haakon Björkenheim och friherinnan Ghita Ramsay.

Ytterligare två personer bör nämnas som initiativtagare till att en släktförening skulle bildas men som hann lämna jordelivet före detta första släktmöte, nämligen Gunnar Björkman och Carl Almqvist.



Haakon Björkenheim och CM Björkman

**1964:** Bilder från första släktmötet på Hotel Societetshuset Helsingfors



Lars G Björkman, Haakon Björkenheim, Henrik Lovén och Jan Björkman



Närmast till vänster friherrinnan Ramsay och Lars M Björkman,  
till höger Lars Björkenheim och Charlotte Stiernstedt





Jan Björkman och Sigrid Örnmark till vänster, i fonden Britta Ugglå



Glatt samspråk mellan finländska och svenska släktingar vid middagsbordet

**1967:** Ordinarie släktmöte på restaurant Solliden i Stockholm den 14 maj. Den finländska föreningen var inbjuden och deltog i det gemensamma programmet som bl a innehöll besök på Öråker och Sätuna i Uppland där familjen Lovén inbjöd till lunch. År 1816 inköptes Sätuna av Bengt Magnus Björkman (BMB). Gården är fortfarande i ättlingars ägo.



Sätuna Herrgård

**1970:** Ordinarie släktmöte utan den finländska systerföreningen den 26 september på Noréns Malmgård i Stockholm i vilket 18 medlemmar deltog. Före mötet hade deltagarna besökt Farsta Gård som ägdes av BMB under första hälften av 1800-talet. Som gäst var Vera Siöcrona, framstående kännare av Gamla Stan, inbjuden för att kåsera om denna stadsdel och dess anknytning till slakten.



Lars G Björkman



**1973:** Ordinarie släktmöte den 9 juni på Hotell Sandpiper i Wasa, Finland. Släktmötenas gemensamma program innehöll besök på släktgodsen Vuojoki (inköpt och byggt av Lars Magnus Björkenheim efter ritningar av arkitekten CL Engel) och Orisberg (inköpt av BMB 1776) samt några andra av hans bruk i Österbotten.

### *Björkenheims möttes i Vasa*



Vbl — Mika Putro

● Släktföreningen Björkman—Björkenheim höll släktmöte i Vasa under pingsthelgen. Själva mötet hölls på lördagskvällen på Sandpiper och söndagen ägnades åt en rundresa i Österbotten. Man besökte bl a Oravais, Kimo bruk, Storkyro och det gamla släktgodset i Orisberg. På bilden fyra av mötesdeltagarna: fr. v. Solveig och Peter Wahlberg, Mariehamn, Thomas Ihre, Djursholm och Haakon Björkenheim, Helsingfors.

Släktföreningarnas möte uppmärksammades i lokalpressen





Släktgodset Vuojoki



Släktgården Orisberg



**1976:** Ordinarie släktmöte den 27 maj på Ludvigsberg. Dagen inleddes med högmässa i Muskö kyrka. En av punkterna på årsmötets föredragningslista var ändring i stadgarna i syfte att möjliggöra aktivt medlemskap även för icke agnatiska ättlingar. Förslaget tillstyrktes av mötet men måste godkännas av ytterligare ett släktmöte.



Ludvigsbergs Herrgård, Muskö



Muskö Kyrka

**1979:** Ordinarie släktnöte den 2 juni i Fritidsgården Uddeholm. Det gemensamma programmet för de båda släktföreningarna innehöll besök på olika platser i Värmland bl.a. Föskeä i Nyed och Sunne.

Släktnötet godkände förslaget från 1976 att även icke agnatiska ättlingar skall accepteras som aktiva medlemmar. Hittills hade sådana ättlingar räknats som passiva medlemmar.

I samband med mötet överlämnade Haakon Björkenheim, ordförande för den finländska släktföreningen, en donation enligt nedan.

### **DONATIONSURKUNDEN**

*För, av ett okänt antal finländska donatorer, till släktföreningarna Björkman-Björkenheim i Sverige och i Finland överräckta grundplåtar till tvenne stödfonder om vardera 30 årsavgifter à respektive 15kr och 15 Fmk.*

*Donationen vill vara ett synligt bevis på vår uppskattning av det gemensamma släktnötets förläggande år 1979 till Uddeholm i Värmland. Samtidigt skall den minna om vårt gemensamma besök på orten för släktens tidigaste, hittills kända boplats: Nedre Föskeä - och om det högtidliga avtäckandet av minnesplattan över Lars Biörckmans och hans hustrus, Margaretha Renings sista viloplats invid Ny-Eds kyrka - ett vackert och värdigt begående av 250-årsminnet av vår anfaders dödsår 1729.*

*Intill sena släktled vill donationen hugfästa minnet av Lars Biörckmans permanent bekymmersamma vandring genom livet, ävensom den för honom utmärkande sinnets seghet och idoghet, som han lämnat i arv åt sina efterkommande, och som av dessa väl förvaltats – ja, stundom kan man rentav säga, till envishet förkovrats!*

*Med tanke på ovannämnda, av postmästaren i Carlstad, Lars Biörckman, under hans jordevandring utståndna besvärligheter, önskar donatorerna att fonderna nu och allt framgent, var för sig och tillsammans skall bära namnet:*

*"Påstmästarebeställningens kalamitetskassa". Namnet alluderar på Lars Biörckmans ofrivilligt korta karriär inom postmästarämbetet, och hans på grund av anställningens kortvarighet upplevda missräkningar och diverse ekonomiska "debacler", samtidigt som det påminner oss om att vår anfader, med hjälp av ur motgångarna samlad motståndskraft och styrka, för oss blev dels en sinnebild för mänskliga nådevedermälens obeständighet, men samtidigt en symbol för vad som åstadkommas kan genom koncentration av vår inre styrka och med samlad egen kraft.*

*Kassan skall, liksom släktföreningarnas övriga fonder, förvaltas av Styrelsen. Medel ur kassan får lyftas av Styrelsens ordförande, dess kassör, eller av person som föreningens styrelse utser.*

*Kassan kan av släktföreningarnas styrelser fritt disponeras under de år då släktnöte hålles, för att i form av "vipplån" eliminera vid av tillfällig ekonomisk förlägenhet*



uppkommen svårighet att fullfölja initiativ och intentioner i samband med begäendet av släktmötet.

En sådan ekonomisk kalamität är exempelvis fördröjd inbetalning av medlemsavgifter, oförutsedda utgifter och kostnader i samband med jubileumsfestiviteter, gemensamma resor etc.

Donatorerna understryker, att vid kassans användning det uttryckligen är fråga om ett lån, som bör totalt återbetalas i så god tid, att kassan står ograverad och redo till användning i samband med följande släktmöte!

”Påstmästarebeställningens kalamitetskassa” må - med tanke på ständigt fortlöpande inflation - obehindrat och utan gränser förstoras, men beaktas bör, att här nedtecknade donationsbestämmelser ingalunda inskränker sig till enbart den ursprungliga, donerade grundplåten, utan oförändrat gäller kassan - också eventuellt senare förstora - i dess helhet!

Om släktföreningen upplöses, förfares med dess kassa så, som i stadgarna om föreningens övriga fonder i händelse av upplösning närmare bestämmes.

Enligt uppdrag, å de finländska donatorernas vägnar:

Grevböle den 1 augusti 1979

**Haakon Björkenheim**

**1982:** Ordinarie släktmöte den 25 september på Militärsällskapet i Stockholm samlade 23 medlemmar.

**1985:** Ordinarie släktmöte den 25 maj på Restaurant Royal i Helsingfors med gemensamt program för de båda släktföreningarna. Programmet innehöll besök på Mallusniemi (f d Terriniemi) och Ruha gårdar samt på Mariefors Bruk vilka alla från 1830-talet till början av 1900-talet befann sig i slakten Björkenheims ägo. Under festsupén på kvällen underhöll ”årets jazzmusiker” släktingen Raoul Björkenheim med egna kompositioner. Från Sverige deltog 22 medlemmar.



**Björkboda Fabriks Aktiebolag**  
Hufvudkontor: Helsingfors. Tel. 345.  
Egare af **Mariefors Bruk i Thusby.**

 <b>Mejerikärl:</b> såsom Transportlaskor, Kylare, Mjölkmatrare, Silar, Åm- bare m. m.	 <b>Tillverkar</b> <b>Verktyg:</b> såsom Yxor, Hoftänger, Vatten- pass, Timmermansham- mare m. m.	<b>Husgerädsartiklar:</b> såsom Wattenämbare, Skopor, Baljor, Kaffebrännare, Brandstakar m. m.
<b>Byggnadssmidan:</b> såsom Dörr & Fönstergångjärn, Reglar, Espagnoletter, Ka- kelugnsdörrar af koppar, messing och järnplåt, Spjelfedare, Handtag m. m.		<b>Latrinburkar,</b> pressade af en plåt, starka och välgjorda.
		<b>Sprutor:</b> såsom Assurans och Byalagsspru- tor målade, galv. och koppar

Emottager förnickling och  
förföring till moderata  
priser. 1910

**1988:** Ordinarie släktmöte den 21 augusti på Görvälns Slott, Järfälla, med 29 medlemmar närvarande. Besök på flera olika egendomar runt Stockholm vilka en gång ägdes av BMB, däribland Barkarby, Kallhäll och Viksjö.



Medlemmar vid Görvälns Slott



Görvälns Slott



**1991:** Ordinarie släktmöte den 18 maj på Gysinge Wårdshus i Gästrikland. På detta möte informerade ordföranden om att ett släktarkiv för deposition av för släkten intressanta handlingar öppnats och att ett avtal slutits med Stockholms stadsarkiv. Släktföreningens styrelse fick uppdraget att utarbeta regler för hur arkivet skulle få nyttjas.

Det gemensamma programmet bestod av besök på bl a Skultuna, Engelsberg, Högfors, Smedsbo, Grönsinka och Örbyhus. Dagen avslutades med lunch hos familjen Lovén på Sätuna.



Gysinge Herrgård



Grönsinka Herrgård





Picknick vid Engelsberg



Smedja vid Engelsbergs Bruk



**1997:** Ordinarie släktmöte den 17 maj på Fiskars Bruk i Finland. Man besökte också Orijärvi gruva i Kisko och Stenhuset på Fiskars som uppfördes av Ludvig Björkenheim, en av BMB:s 2 söner i Finland. Från Sverige deltog 21 medlemmar.

*Med Viking Lines färja Gabriella anlände vi till Helsingfors på pingstaftons morgon den 17 maj 1997. När vi steg iland stod en buss och väntade på oss och vi välkomnades av Gösta Björkenheim, ordförande i den finländska släktföreningen. Det blev ett glatt återseende från vårt möte 1991 då finländarna gästade Sverige. Vi lastade in vårt bagage och tog plats i bussen. Från Helsingfors bar det av i VNV riktning. Efter ca en och en halv timmes färd kom vi fram till Orijärvi nedlagda koppargruva, se sid 83 samt kapitel 6 i boken Kopparkungen. Gruvschaktet var fyllt med vatten som hade en grönaktig färg, se bild. Det berättades att området ofta användes av filmbolag för att spela in scener i medelhavsmiljö.*



*Därifrån fortsatte bussresan till lunch på Fiskars Bruk, där vi efter lunch och en kort titt på bruket genomförde våra respektive släktmöten.*

*Med bussen for vi sedan vidare till Ekenäs. Vi inkvarterades i lokal med vandrarhemsstandard till mycket överkomligt pris och klädde om oss till middagen som intogs på restaurant Knipan i hamnen. God mat och hög stämning. Gösta Björkenheim var i sitt esse med skämt och högläsning ur gamla brev. Det blev sen kväll innan vi drog oss tillbaka till vårt boende. Efter frukost nästa morgon på pingstdagen åkte vi med bussen tillbaka till Helsingfors för vidare färd hem.*

**Gunnar Tidner**

## Information från Fiskars Bruk

JOHN MONTGOMERIE köpte bruket år 1731 och år 1750 sålde han det vidare till Robert Finlay och John Jennings. Under deras tid var brukets huvudprodukt den koppars som hade hittats i den närbelägna gruvan i Orijärvi. Efter att Finlay och Jennigs år 1771 gick i konkurs övertogs bruket av "Kopparkungen", bergsrådet Bengt Magnus Björkman, som var en av de rikaste männen i det svenska riket.

Efter att Finland år 1809 hade blivit ett storhertigdöme under ryskt styre måste alla som ägde mark i Finland bo i landet. Gamle Bengt Björkman ville inte byta hemland och överförde därför Fiskars, tillsammans med Koskis och Antskogs bruk och Orijärvi koppargruva, till sin äldste son, 20-årige Bengt Ludvig Björkman. Sonens bekymmerslösa livsstil kombinerat med att priset på järnmalm steg och handelsförbindelserna skärptes fick Björkman att sälja Fiskars bruk till Åboapotekaren John von Julin år 1822.

SAXEN MED ORANGE HANDTAG är idag en av Fiskars mest kända produkter. Men varför blev saxen orange? Året är 1967 och de första modellerna ska tillverkas. Designern vill att saxhandtagen blir svarta, röda eller gröna. När prototypen ska gå i produktion beslutar maskinisten att använda slut den orange färg som finns i maskinen. Resultatet är att prototypen tillverkas i fyra olika färger och orange och svart blir favoriterna. När det slutliga beslutet ska fattas ordnas en intern omröstning på Fiskars. Den resulterar i att Fiskars orange sax ser dagens ljus. Den orange färgen, Fiskars Orange®, registrerades som ett officiellt varumärke i Finland år 2004 och i USA i januari 2007.





**2000:** Ordinarie släktmöte i Svea Hovrätts lokaler på Riddarholmen i Stockholm med 22 medlemmar närvarande.

**2003:** Ordinarie släktmöte den 30 augusti på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Det gemensamma programmet för de båda släktföreningarna under dagen bestod av besök på Sjöhistoriska museet där man tittade på modeller med släktanknytning bl a Stadsvarvet i Tegelviken i Stockholm samt Snauskeppet Gustaf Adolph, byggt vid Värnanäs varv utanför Kalmar. Från Sjöhistoriska museet gick sedan båtut genom Djurgårdsbrunns kanalen till Sjöfartshuset på Skeppsbron där en tre-rättersmiddag serverades.



Vy mot Skeppsbron



Jan och Carin Björkman, Kristina och Håkan Zetterberg samt Susanne Björkman



Middag på Sjöfartshuset Skeppsbron 2003



Hans Tåhlin



**2004:** Extra släktmöte den 4 september på Kristinehovs Malmgård på Södermalm i Stockholm.

Före mötet gjorde hela sällskapet en stadsvandring på Skinnarviksberget under ledning av den kunnige Carl Magnus Rosell som berättade om den gamla kulturbebyggelsen.



Sten Dalaryd, Carola Almqvist, Lars Björkman, Caroline Giertz, Mikael Hällström och Eva Tidner

**2005:** Släkträff med 18 deltagare den 28 maj med besök på Livrustkammaren på Stockholms Slott där en specialvisning av utvalda objekt ur den omfattande Willebrandska vapensamlingen hade ordnats. Ernst Magnus Willebrand var dotterson till BMB. Dagen avslutades med middag på Kristinehavs Malmgård.



Ernst Magnus von Willebrand



Ordförande Magnus Björkman, Ebba Burenius, Henrik Lovén, Lars G Björkman, Carola Almqvist och Susanne Björkman





Gunnar Tidner, Johan Björkman och Fredrik Björkman



Exempel från vapensamlingen



I matsalen på Kristinehovs Malmgård

Den stora boken om grosshandlaren och brukspatronen Bengt Magnus Björkman

## **KOPPARKUNGEN**

utkom år 2006 under redaktörskap av Klas Nyberg och med Gösta Björkenheim som medförfattare.

Utgivningen hade föregåtts av ett mångårigt forskningsarbete av främst Lars G Björkman, Carl Magnus Rosell och Hans Tåhlin.

I verket presenteras dels handelshuset Björkman i Stockholm under åren 1782 - 1824 dels BMBs och hans söners engagemang i bruksegendomarna i Finland.

Boken ger även god inblick i familjens och släktens liv.



**2006:** Ordinarie släktmöte den 26 augusti på Gammeltammen, Österbybruk i Uppland med ca 25 medlemmar. Som vanligt samlades släktmötesdeltagarna till en gemensam middag.

Dagen efter ordnades en guidad promenad runt bruket med vallonsmedjan.



Släktmedlemmar utanför Smedjan





Henrik Lovén



Ebba Burenius, Magnus Björkman, Henrik Lovén, Stig Björkman, Yvonne Björkman och Mait Tidner





Glada middagsgäster



Nattmingel utanför Vårdshuset



**2007:** Släkträff med vandring genom Gamla Stan och båtutur till Djurgården där bröderna Magnus och Gunnar Björkman berättade om Djurgårdens historia. Vandringen avslutades med lunch på Restaurant Hasselbacken.



Släktmedlemmar samlade utanför Riddarhuset i Gamla Stan



Gunnar Björkman guidar på Djurgården



**2008:** Släkträff den 14 juni på Algö Gård i Södermanland. Gården inköptes 1856 av BMB:s barnbarn Eugenie Björkman och hennes make Ludvig Theodor Almqvist. Eugenie bodde sina sista 20 levnadsår på Algö. Gården innehas nu av hennes barnbarnsbarn. Mötet samlade 20-talet medlemmar och började med ett besök vid familjegraven på Överselö kyrkogård. Därefter intogs en gemensam lunch på gården.



Algö gård



Släktmedlemmar samlade framför familjegraven på Överselö kyrkogård





Gunnar Tidner, Ebba Burenius, Henrik Lovén, Susanne Almqvist, i bakgrunden Stephan Almqvist, Jan och Margareta Palmgren i matsalen på Algö Gård



Susanne Björkman, Kristina och Gunnar Zetterberg, Elisabeth och Lars Ramström



**2009:** Ordinarie släktmöte på Vuojokki i Finland. Från den svenska föreningen deltog 20 medlemmar.

*Efter en trevlig färjetur till Åbo, stod en mindre buss och väntade på oss för transport upp till Raumo, cirka 10 mil norrut. Gunnar och Mait Tidner, som i förväg seglat över, bjöd på en mycket välsmakande buffé som dukades upp i Raumos hamn, stort tack! Efter förtäringen promenerade vi i det vackra vädret in till Raumo centrum och vårt hotell.*

*Tillsammans med många av våra finländska släktingar åkte vi lite senare till Vuojoki Herrgård som utgjorde en festlig inramning till kvällens aktiviteter. När alla deltagare anlät hälsades vi välkomna av Benni Björkenheim, ordförande i den finländska föreningen.*

*Efter rundvandring i trädgården gick vi till det restaurerade orangeriet. Förutom allehanda växter och en imponerande sauna fanns även en möteslokal i vilken årsmötet för den svenska släktföreningen genomfördes. Sedvanliga ärenden gick igenom. Styrelsen redogjorde för verksamhet och ekonomi samt beviljades ansvarsfrihet. Oförändrade årsavgifter fastställdes. Då föreningens ordförande Magnus Björkman och ledamot Ludvig Tigerhielm avböjt omval blev, på förslag av valberedningen, Gunnar Tidner vald till ny ordförande. Ylva Tigerhielm Englund och Stig Björkman valdes till nya ledamöter.*

*Även i den finländska föreningen blev det skifte på ordförandeposten. Jan-Magnus Björkenheim valdes till ny ordförande efter Benni Björkenheim.*

*Den efterföljande supén, med bortåt 100 deltagare, var festlig med mycket god mat och dryck. Många trevliga tal hölls, inte minst av "vår" Henrik Lovén, vilken på ett underhållande sätt knöt an till och påminde om äldre tider i vår gemensamma släkt.*

*Efter maten stod våra finländska släktingar för underhållning av hög klass med deltagande av såväl ungdomar som vuxna. Nöjda och belåtna efter en minnesvärd kväll skjutsades vi sedan tillbaka till Raumo.*

*Även söndagen bjöd på strålande väder. Gunnar Tidner hade ordnat en lokal guide, som visade oss genom den gamla delen av Raumo, ett världsarv bestående av nordens största samlade träbebyggelse, fortfarande bebodd och levande.*

*Efter en god lunch vidtog så återfärd till Åbo.*

*Sammanfattningsvis - ett mycket lyckat, festligt och underhållande släktmöte. Stort tack till våra finländska anförvanter! Även ett stort tack till vår egen styrelse för det arbete som gjorts inför och under detsamma.*

**Stig Björkman**



Vuojoki Herrgård



Ordförande Benni Björkenheim med sin megafon



**2010:** Släkträff den 22 maj på Ulriksdal där Gunnar Björkman, ansvarig för Kungliga Djurgårdförvaltningens trädgårdar, guidade deltagarna i slottsparken och avslutade med en specialvisning av för allmänheten vanligtvis stängda utrymmen inne i slottet.



Jan och Margareta Palmgren med guiden Gunnar Björkman



Samling utanför Ulriksdals Slott

**2012:** Ordinarie släktmöte på Kristinehofs Malmgård med 28 medlemmar. Dagen började med besök på Hallwylska museet. Efter mötet serverades en utsökt buffet lagad av Mait Tidner.

*Släktmötet* lördagen den 15 september 2012 inleddes med ett spännande besök på Hallwylska palatset i Stockholm. Detta privatpalats uppfördes mellan åren 1893 och 1897 av makarna Walther och Wilhelmina von Hallwyl. År 1920 donerade de huset till svenska staten men museet öppnades först år 1938, efter båda makarnas död. När greveparet von Hallwyl år 1898 tillsammans med sitt tjänstefolk flyttade in i det 2000 kvm stora palatset fördelade på ett 40-tal rum, hade de tre döttrarna redan lämnat hemmet så Wilhelmina fick gott om utrymme för att utveckla sina kulturhistoriska samlingar bestående av allt från hårnålar till silverpjäser. Allt katalogiserades och ställdes ut i talrika montrar som efterhand inte bara tog fler och fler salonger och korridorer i besittning utan även såväl kätgelbanan som gymnastikrummet.

Besöket avslutades i köket, längst ned i det fem våningar höga huset. Det var inte utan att man fick den så populära tv-serien *Downton Abbey* i tankarna, där tjänstefolket har sin plats i de nedre köksregionerna medan herrskapet residerar i de finare salongerna högre upp.

Efter det att den kunniga guiden avtackats begav vi oss till fots, med buss eller tunnelbana till Kristinehofs vackra malmgård på Söder för att där fortsätta samvaron. Sedan tre år tillbaka drivs gården av en ekonomisk förening som har som målsättning att "förädla dess unika 1700-talskaraktär", något som den lyckas med synnerligen väl. Hela övervåningen hade bokats för oss och vi inledde med släktmötesförhandlingar i den s k Röda salongen. Ärendelistan betades av under ordförande Gunnars rutinerade ledning; ekonomin under kontroll och omval på samtliga poster. Ingen protesterade heller emot att efter många år med oförändrad årsavgift höja denna något. Gunnar berättade också om planerna på att upprätta en släktkalender och bad om allas hjälp med uppgifter.

Efter mötet förflyttade vi oss till den angränsande Matsalen där ordförandens hustru Mait sin vana trogen hade dukat upp en enastående buffé, välsmakande och riklig med allt från gravad lax till dubbelmarinerad rostbiff. Såväl gourméer som gourmander kunde känna sig belåtna. Av Gunnar serverades vi, ur klirrande flaskor, välsmakande och välgörande drycker.

Till kaffet läste sekreterare Ylva upp ett brev hon valt ut bland alla de många brev som Bengt Magnus Björkman skrev till sin son Lars Magnus i Finland. Brevets många förmaningar om affärer och kärleksliv speglade dåtida värderingar och framkallade många och hjärtliga skratt.

När ljuset fallit skingrades vi nöjda och glada efter händelserik och synnerligen angenäm dag tillsammans.

**Carola Almqvist**



**2013:** Extra släktmöte på Ludvigsberg på Muskö lockade 18 medlemmar. Mötet som hölls i samband med gemensam lunch sammankallades för att initiera stadgeändringar. Efter mötet for deltagarna vidare för besök i Muskö kyrka med visning av ”Levinska rummet” och på Arbottna. Gårdarna Arbottna och Ludvigsberg förvärvades under 1700-talet av BMB:s svärfar Adolph Ludvig Levin



Bengt Björkman berättar om Obeliskens på Ludvigsberg, Muskö

## Muskö Kyrka

Minnestavlor med döttrar respektive söner till Adolf Ludvig Levin och hans hustru Maria född Becker.



Tavlorna återfinns i det Levinska rummet till höger om koret i Muskö kyrka. Adolf Ludvig och Maria fick elva barn. Längst ner till vänster ses Ulrica Magdalena Levin som gifte sig med BMB i maj månad 1789.





Ylva Tigerhielm, Kristina Iderbring och Carola Almqvist i Muskö Kyrka



Lunch på Ludvigsbergs Herrgård  
Närmast i bild till vänster Albin Norberg, Ove Norberg och Anna Bergman  
Närmast i bild till höger Vilgot Norberg, Carola Almqvist och Susanne Björkman



Rundvandring på Arbottna, Muskö



Bengt Magnus Björkman. Silhuett av okänd konstnär. Privat ägo.



Ulrika Björkman, f. Levin. Silhuett av okänd konstnär. Privat ägo.



# Ordförande i släktföreningen Björkman-Björkenheim Sverige

Carl M Björkman 1964-1967  
Lars G Björkman 1967-1985  
Lars Björkman 1985 – 1991  
Jan Björkman 1991 – 1997  
Bengt Björkman 1997 – 2003  
Magnus J Björkman 2003 – 2009  
Gunnar Tidner 2009 – 2015

## Styrelsen 2012-2015

Ordförande: Gunnar Tidner  
Skattmästare: Stig Björkman  
Sekreterare: Ylva Tigerhielm Englund  
Ledamot: Anders Björkman  
Ledamot: Magnus Björkman  
Adjungerad: Carola Almqvist

Sammanställt i maj 2015  
av  
Anders Björkman  
Carola Almqvist  
Ylva Tigerhielm

Jubileumsskrift  
Björkman-Björkenheim släktförening  
1964-2014

---